



# Koninklijk Genootschap PHYSICA

Natuur- en Letterkundig Genootschap  
"Nemo Solus Satis Sapit"

opgericht te Alkmaar in 1782  
gevestigd te Alkmaar  
[www.genootschap-physica.nl](http://www.genootschap-physica.nl)

Secretariaat:  
Bremstraat 169A 1783 JE Den Helder  
telefoon: 0223-620018  
email: [secr@genootschap-physica.nl](mailto:secr@genootschap-physica.nl)

Het Koninklijk Genootschap Physica organiseert elk winterseizoen zeven lezingen door Nederlandse top-wetenschappers. De sprekers en hun onderwerpen komen uit vele vakgebieden, van wiskunde en natuurwetenschappen tot geschiedenis en filosofie. Elke eerste maandag in de maanden oktober tot en met april vindt een lezing plaats in het Wijkcentrum "Thuis in Overdie", Van Maerlantstraat 8-10, 1813 BH Alkmaar. De lezingen beginnen altijd exact om 20.00 uur. Zij worden aangekondigd op de website van het genootschap: [www.genootschap-physica.nl](http://www.genootschap-physica.nl). Daar is ook informatie over de eerdere lezingen terug te vinden.

Naast lezingen organiseert het Genootschap elk jaar twee excursies, een in het najaar en een in het voorjaar. Deze excursies hebben altijd wetenschap als rode draad. Op de website zijn de meest recente excursies terug te vinden.

Ten slotte stimuleert het Genootschap informele discussiegroepen. Momenteel is er een beta-discussiegroep met circa 12 leden die elk winterseizoen regelmatig bijeen komt rondom een thema. Een alfa-discussiegroep behoort ook tot de mogelijkheden, maar is op dit moment niet actief.

Het Genootschap werd in 1782 opgericht met de naam Natuur en Letterkundig Genootschap "Nemo Solus Satis Sapit" (citaat Plautus; vrij vertaald "Niemand is alleen wijs genoeg") en is sindsdien onafgebroken actief geweest. Men kwam regelmatig bijeen, gedreven door "weetlust"; letterlijk de lust naar wetenschappelijke kennis. In de loop van de tijd veranderde de naam naar "Natuur- en Letterkundig Genootschap Physica" waar Letterkunde staat voor alle menswetenschappen. In 2007 is bij het 225-jarig bestaan aan het Genootschap het predikaat Koninklijk verleend. De rijke geschiedenis is voor een groot deel op de website onder 'Genootschap' te vinden. Daarnaast is er een uitgebreid boekje dat in 2015 is uitgegeven en dat u uitgereikt krijgt als u lid wordt. De tekst is ook van de website te downloaden.

De tweede helft van de 18e eeuw was de tijd van de Verlichting, een tijd waarin de burgerij zeer nieuwsgierig was naar wetenschap. In Nederland werden daarom genootschappen opgericht in Haarlem (1752) en kort daarop ook in andere steden en in 1782 dus in Alkmaar.

Wie belangstelling heeft voor het lidmaatschap kan dit per email aanvragen bij de secretaris. Het email adres vindt u hierboven. U wordt verzocht in deze email enige informatie over uzelf te verschaffen. Behalve naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s) en email adres, willen we graag weten wat uw opleiding is geweest en welk beroep u uitoefent of heeft uitgeoefend. Daarnaast graag informatie over eventuele maatschappelijke functies en/of vrijetijdsbesteding.

Momenteel heeft het Genootschap één erelid, drs. R.S. de Vries in Bergen, en ruim 250 gewone leden.

Namens het bestuur,  
Jacob Stam, secretaris